

LUKAS 5: JEZUS HEEFT OP 3 MANIEREN EEN ROEPING VOOR JE LEVEN

DOOR TODD MORR



WWW.MISSIONALMADESIMPLE.COM

LUKAS 5: JEZUS HEEFT OP 3 MANIEREN EEN ROEPING VOOR JE LEVEN

Lukas 5 is een van mijn favoriete Bijbelgedeeltes dit jaar. Het is een gedeelte dat ik vaak gebruik om kerken te trainen om te leven als een familie van discipelen met het primaire doel om samen te vissen, om mannen en vrouwen te vangen voor Jezus.

LEVEN MET JEZUS IN HET CENTRUM

Dit wordt door Jezus uitgelegd in Lukas 5 door op drie manieren een belangrijke roeping voor ons leven als Zijn discipelen te hebben. In dit hoofdstuk zien we dat Jezus een groot wonder doet wat zijn gezag laat zien. Hij deed dit op een manier wat de harten van de mannen diep raakte. Hij hielp deze ervaren vissers om de grootste visvangst die ze ooit hadden gezien te vangen. Dit terwijl ze de nacht ervoor niets gevangen hadden!

Hierna zien we de eerste roep van Jezus om hun netten neer te leggen. Hun banen, hun families, **alles wat belangrijk is neer te leggen en Hem tot het centrum van hun leven maken**. Dezelfde roeping ligt op ons leven. Om onze "netten" neer te leggen en Hem te volgen en dat Hij het centrum van ons leven wordt.

LEEF IN EEN GEMEENSCHAP ALS EEN FAMILIE

De volgende roep lijkt wat minder duidelijk, maar ik geloof dat deze mannen er gewoon vanuit gingen, en dit zou ook voor ons moeten gelden. **Jezus riep hen om Hem te volgen, niet als een bijeengeraapt groepje individuen, maar als een gemeenschap dat zou samenleven als een familie**. Hij zou hun rabbi, hun leraar zijn, wat we hun later ook zullen horen zeggen, en zij zullen Zijn gemeenschap van discipelen zijn. Zij zullen Hem SAMEN volgen en SAMEN leren om Zijn Weg te bewandelen. Jezus tweede roeping op ons leven is om te leven in een gemeenschap als familie met Hem in het centrum. Hem volgen is in de eerste plaats een gemeenschappelijke, familie-achtige roeping. Het is niet in de eerste plaats individueel, geïsoleerd en privé.

LEEF ALS EEN FAMILIE OP MISSIE OM MENSEN TE VANGEN

Als laatste zien we de derde belangrijke roep van Jezus duidelijk in vers 10. Jezus roept deze eerste discipelen niet alleen maar om te leven in een gemeenschap als een familie met Hem in het centrum, maar ook als een familie dat samenwerkt en op missie is om mensen te vangen. Jezus maakt dit levensdoel als we Hem volgen duidelijk in vers 10. **Jullie worden "vissers van mensen" en gaan samen vissen! We worden een familie van vissers dat samenwerkt en discipelen maakt van verloren en gebroken mensen.**



Deze derde roeping is voor ons niet anders. Als discipelen van Jezus heeft Hij voor ons dezelfde visie, dezelfde verwachting en dezelfde roeping op ons leven. Hij verlangt ernaar dat we met Hem in het centrum van ons bestaan leven. Dat we leven als een familie met andere discipelen en dat we samenwerken als vissersfamilie om discipelen te maken uit verloren mensen die ver weg van God verwijderd zijn.

ERVAAR DE 3 MANIEREN VAN ROEPING

Na deze drie manieren waarop Jezus roept vind ik het mooi om te zien wat er gebeurt in vers 11. Jezus en de discipelen gaan zich niet verstoppen voor een 6 tot 12 maanden durende formele training. Ze gaan direct naar een naburig plaatsje om samen op mensen te vissen! Direct! **Van meet af aan neemt Jezus ze mee op missie om te ervaren hoe het leven eruit gaat zien als ze Hem gaan volgen en mensen gaan beïnvloeden met het Goede Nieuws van het Koninkrijk.**

Jezus laat hen zien hoe je de zieken liefhebt, voor ze zorgt en voor ze bidt. Hoe je praat met mensen die allerlei vragen hebben en die zelfs tegen je zijn. Hoe je moet rusten en de Vader moet vragen voor hulp door te bidden. En hoe je mensen als Levi en zijn tollenaar vriendjes kunt winnen die gezien werden als de laagste van de laagste. En Hij laat hen zien hoe je dit allemaal doet in een GEMEENSCHAP van discipelen. Samen. Uiteindelijk herinnert Jezus de Farizeeën eraan wat Hij en Zijn discipelen daar aan het doen zijn en wat hun ultieme doel is - om genezing te brengen aan zieke en zondige mensen. Gezonde mensen hebben geen dokter nodig. Zieke mensen wel! Jezus roept ons en onze kerken vandaag op tot dezelfde drie prioriteiten!

