

LUKAS 5: TRE KALLELSER FRÅN JESUS ÖVER VÅRA LIV

AV TODD MORR



WWW.MISSIONALMADESIMPLE.COM

LUKAS 5: TRE KALLELSER FRÅN JESUS ÖVER VÅRA LIV

Lukas 5 har det senaste året blivit ett av mina favoritavsnitt. Det är ett kapitel som jag ofta använder när jag tränar församlingar i att leva som en familj av lärjungar vars främsta syfte är att tillsammans vara människofiskare.

ETT LIV MED JESUS I CENTRUM

Genom kapitel 5 utvecklar Jesus en bild av vad jag ser som tre specifika kallelser över våra liv som lärjungar. Jesus börjar kapitlet med att göra ett mäktigt under för att bekräfta sin auktoritet, på ett sätt som skulle tala till djupet av hjärtat på dessa män. Efter att ha fiskat hela natten utan att få något alls, hjälper Jesus dessa erfarna fiskare att få den största fiskefångst de förmodligen någonsin sett.

Efteråt får vi se Jesus ge dem sin första kallelse – att lägga ner sina nät, sina yrken, sina familjer, **att lägga ner allt det som betyder mest och göra honom till centrum av sina liv.** Samma kallelse finns över våra liv, att vi ska lägga ner våra "nät" och följa honom och göra honom till centrum i våra liv.

ETT LIV I GEMENSKAP SOM EN FAMILJ

Nästa kallelse uttrycks inte i klartext, men jag tror att det var något som togs för givet av dessa män och borde vara självklart även för oss. **Jesus kallade dem att följa honom, inte som en samling individer, utan som en familjegemenskap.** Han skulle vara deras rabbi, deras lärare, vilket vi också ser dem konstatera senare och de skulle vara hans grupp av lärjungar. De skulle följa honom TILLSAMMANS och lära sig att följa hans vägar TILLSAMMANS. Jesu andra kallelse över våra liv är att leva i gemenskap som en familj, med honom i centrum. Att följa honom är en kollektiv, familjelik kallelse. Den är inte främst individuell, isolerad och privat.

ETT LIV SOM EN FAMILJ PÅ UPPDRAG ATT VARA MÄNNISKOFISKARE

Till sist ser vi en tredje tydlig kallelse från Jesus i vers 10. Jesus kallar inte bara de första lärjungarna att leva i gemenskap som en familj med honom i centrum, utan han kallar dem också till att vara en familj som tillsammans har uppdraget att vara människofiskare. Jesus är väldigt tydlig med detta i vers 10. **Ni ska bli människofiskare och vi ska fiska tillsammans! Vi ska bli en familj av fiskare som arbetar tillsammans för att göra vilsna och brustna människor till Jesu lärjungar.**

Den här tredje kallelsen har inte förändrats. Vi har som Jesu lärjungar fått samma vision, samma förväntningar, samma kallelse över våra liv. Han vill att vi ska leva med honom i centrum, som en familj tillsammans med andra lärjungar och han vill att vi ska arbeta tillsammans som en familj av fiskare för att de som går förlorade och är långt borta från Gud ska bli Jesu lärjungar.



UPPLEV DE TRE KALLELSERNA

Jag tycker att det som händer efter dessa tre kallelser från Jesus är helt fantastiskt. Jesus och hans lärjungar slår sig inte ner och påbörjar ett 6 till 12 månaders formellt träningsprogram, utan beger sig omedelbart till en närliggande by och börjar fiska människor tillsammans! Omedelbart! **Jesus tar genast med dem på uppdrag för att de ska få uppleva vad det innebär att följa Honom och påverka människor med de goda nyheterna om Guds rike.**

Jesus visar dem hur de ska visa kärlek och omsorg och be för de sjuka. Hur de ska tala med människor som har frågor och till och med motarbetar dem. Hur de ska vila och söka Faderns hjälp genom bön och hur de ska nå människor som Levi och hans tullindrivarevänner, som ansågs vara de värsta bland de värsta. Och han visar hur de ska göra det tillsammans som en GEMENSKAP av lärjungar! Slutligen påminner Jesus fariséerna om vad han och hans lärjungar är där för att göra och vad hela deras syfte är – att komma med helande till sjuka och syndiga människor. Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka! Jesus kallar oss och våra församlingar till samma 3 prioriteringar även idag!

