

# MENSEN BEÏNVLOEDEN MET HET EVANGELIE

DOOR TODD MORR



[WWW.MISSIONALMADESIMPLE.COM](http://WWW.MISSIONALMADESIMPLE.COM)

# MENSEN BEÏNVLOEDEN MET HET EVANGELIE

Als discipelen en "uitgezondenen" van Jezus die geroepen zijn om te leven als ambassadeurs van de verzoening, en om mensen die ver van God verwijderd zijn te **beïnvloeden met het Evangelie**, wat zijn de dingen die we moeten onthouden? Wanneer we proberen dat ons hele leven draait om het maken van discipelen door de kracht van de Heilige Geest. Welke dingen zouden altijd leidend moeten zijn in onze relaties met mensen die nog niet gelovig zijn?

Wij hebben geen zeggenschap over het veranderen van levens bij niet-christenen. Geestelijke verandering komt van God! Maar er zijn dingen waar we wel degelijk iets over te zeggen hebben als het gaat om *hoe* we mensen beïnvloeden met het Evangelie. Of dit nu om één persoon gaat, een groep of om een buurt.

Minstens vijf zaken waar wij wel degelijke invloed op hebben:

## BIDDEN

**Afhankelijk zijn van- en luisteren naar de Heilige Geest om te weten wie, hoe, wanneer en waar we mensen mogen beïnvloeden met het Evangelie.** (De Heilige Geest wijst ons op Jezus. Johannes 15:26-27, Johannes 16:12-15). Bid ook dat onze compassie voor de verlorenen en de passie om ze hersteld te zien worden in relatie met God zal blijven groeien.

## NABIJHEID

Leef in nabijheid van de mensen om ons heen zodat zij kunnen zien hoe Jezus invloed heeft op alle gebieden in onze levens. Nabijheid leidt tot "echte" vriendschap en vertrouwen die zo nodig zijn in relaties. Dit is nodig vóórdát het Evangelie zichtbaar gemaakt en gecommuniceerd kan worden. **Deze nabijheid vraagt van ons dat we relaties proberen aan te gaan met "nog niet gelovigen"** en dat we ons leven en onze plannen laten draaien om tijd met ze door te brengen waarin we ze lief hebben en dienen.

## EEN OVERTUIGENDE LEVENSTIJL

Hoe wij onze levens individueel, met onze echtgenoten en kinderen en als Missional Community leven KAN een krachtig getuigenis zijn van het Evangelie! We willen dat mensen ons zien werken, hoe we onze huwelijken leiden, hoe we onze kinderen opvoeden, onze tijd en ons geld besteden, ontspannen en met andere mensen relaties hebben met een focus op Jezus en Zijn doeleinden. **Onze levens zouden aantrekkelijk moeten zijn voor anderen**, omdat de Geest aan het werk in ons is en vrucht geeft in onze levens.



## ZICHTBAAR MAKEN

Tastbaar anderen dienen en Jezus' verlangen om alles te herstellen laten zien. **Ruimhartigheid laten zien, compassie, opoffering, liefdadigheid, genade etc. in onze relaties met ongelovigen.** Zoals mensen zegenen met maaltijden, koekjes, in de tuin werken, in en rond het huis klussen, oppassen, dingen uitlenen, cadeaus etc.

## PROCLAMATIE

Verbaal het "goede nieuws" van Jezus' leven, dood en opstanding brengen aan alle mensen. **Alleen het zien en ervaren van het Evangelie is niet genoeg, mensen hebben het nodig om duidelijk de waarheid te horen over Gods verhaal: Hoe Hij uitreikt naar hen door Jezus heen.**

## OM OVER NA TE DENKEN:

- Breekt jouw hart voor je verloren vrienden en burens? Bid je dat de Geest nog meer van dat werk binnenin jou doet?
- Wie zijn de ongelovigen die jij probeert te beïnvloeden met het Evangelie?
- Hoe en hoe vaak probeer je dat?
- Hoe kun jij en jouw Missional Community groeien in elk van deze vijf gebieden in de komende maanden?
- Wat zijn specifieke dingen waarmee je moet stoppen of waar je juist mee moet gaan beginnen om dit mogelijk te maken?
- Benoem sommige barrières die jou ervan weerhouden veranderingen aan te brengen in je leven zodat alles wat je doet draait om Jezus' missie om discipelen te maken.

