

EEN GEZONDE OMGEVING VOOR DISCIPELSCHAP

DOOR TODD MORR



WWW.MISSIONALMADESIMPLE.COM

CREËER EEN OMGEVING VOOR DISCIPELSCHAP

In het verhaal zien we Jezus die de discipelen verandert van vissers naar vissers van mensen. Voordat Hij opstijgt naar de hemel geeft Hij die missie aan hen om ook discipelen te maken die doen wat Hij zegt. Telkens weer in het Bijbelboek Handelingen zien we hoe ze deze missie uitvoeren. Ze deden wat Jezus deed met Zijn discipelen. Ze vertelden het goede nieuws van Jezus en vestigden gemeenschappen van gelovigen om dit nieuwe leven samen te leven als familie.

Discipelschap was geen zondagschool klasje, ook geen curriculum waar je over kon discussiëren of een keuzemenu van een kerk waar je het voor het kiezen had. Dit zijn structuren die wellicht *onderwijzen* wat Jezus bevolen had, maar onderwijs alleen zorgt er nog niet voor dat mensen leren *gehoorzamen* naar Jezus' bevelen! Een gemeenschap waar alles draait om het Evangelie en dat Jezus' missie uitvoert moet de omgeving zijn voor discipelschap.

De missie van onze *Missional Communities* is om discipelen te maken. Maar als leiders kunnen we mensen net zo min dwingen om te groeien als een boer die een plant wil doen groeien. "Het is niet belangrijk wie plant of wie begiet; alleen God is belangrijk, want Hij doet groeien." (1 Kor 3:7) Net als de boer, kunnen wij de omgeving scheppen dat helpt om te groeien.

Discipelschap is de totale zorg voor een kleine groep mensen die telkens weer Jezus' leven en onderwijs ervaren. In een gezonde discipelschaps omgeving, leren zij om alle gebieden van het leven te onderwerpen aan Jezus' heerschappij.

10 BENODIGDE VOORWAARDEN VAN EEN GEZONDE OMGEVING OM DISCIPELEN TE MAKEN

Wat voor een omgeving creëerde Jezus om Zijn discipelen te ontwikkelen?

1. BEKRACHTIGD DOOR DE HEILIGE GEEST

(Johannes 14:15-20, 16:7-15, 1 Kor. 2:10-14, Romeinen 8:5-14, Galaten 5:16-26, Handelingen)

- Alleen de Heilige Geest kan harten en levens veranderen. Hij verandert mensen in discipelen en rust ze ook toe. Hij onderwijst, herinnert, overtuigt, helpt, leidt, openbaart en geeft raad.
- Het is het werk van de Heilige Geest om ons meer op Jezus te laten lijken en de werken uit te voeren waarvoor we geschapen zijn. De Heilige Geest roept ons, rust ons toe en zendt ons om vrucht te dragen in Zijn kracht.



- "Discipelen maken" moet gedaan worden onder het gezag van en in samenwerking met de Heilige Geest. De Heilige Geest is in de eerste plaats degene die discipelen maakt en mensen toerust. Wij kunnen niets doen zonder Hem (Johannes 15:5).
 - *Hoe ziet het eruit om discipelen te maken onder het gezag van en in samenwerking met de Heilige Geest?*

2. DOORDRENKT MET HET EVANGELIE

(Romeinen 8:28-29; Galaten 2:14; Matteüs 15:1-20, 20:20-28; Lukas 6:1-11, 8:1-15)

- Het Evangelie moet merkbaar aanwezig zijn in de omgeving waarin discipelen ontwikkeld worden. Het is het ultieme antwoord op elk probleem en de motivatie om elk gebied van ons leven te onderwerpen aan de heerschappij van Jezus.
- Als we verbaasd zijn door God, Zijn wijsheid, kracht, glorie, genade, Zijn goedheid dat zichtbaar wordt door Zijn Verhaal en bovenal in Jezus, dan vinden we onze zekerheid, dat we ertoe doen, erkenning, vreugde en voldoening in Hem in plaats van iets anders.
- Als het Evangelie verder doordringt tot in de scheuren en haarvaten van ons leven, leven we meer en meer in onderwerping aan Jezus, wat ons goed doet en Hem de eer geeft.
- Vaak zien we dat Jezus de discipelen hielp de waarheid te overdenken en toe te passen gebaseerd op ervaringen. Gedurende dagelijkse gebeurtenissen en gesprekken liet Hij hen zien hoe onderdeel zijn van Zijn Koninkrijk een nieuwe invalshoek geeft op alles. Als de waarheid van het Evangelie verbonden wordt met ervaring wordt het beter onthouden en ook daadwerkelijk toegepast.
 - *Kunnen mensen In mijn Missional Community het Evangelie toepassen in hun eigen levens? Elkaars leven? Gaan onze alledaagse gesprekjes vaak over het Evangelie?*

3. DE GEMEENSCHAP BEÏNVLOED

(Matteüs 8:23-27, 9:9-13, 9:35-38; Lukas 22:14-23, 22:39-46)

- De discipelen leerden een grote hoeveelheid door te kijken en te luisteren naar Jezus. We kunnen er vanuit gaan dat ze ook veel leerden door interactie met elkaar terwijl ze op reis waren, samenleefden en samen de mensen dienden in hechte gemeenschap.
- De rol van de leider van de Missional Community is belangrijk als eerste discipelmaker. Maar veel wordt geleerd, gemodelleerd en aangescherpt door de interactie die de mensen in de groep met elkaar hebben. Als ze samen leven en samen dienen (denk aan een gezonde familie of succesvol sportteam).



- Het elkaar verantwoordelijk houden, wanneer een groep samen open en transparant leeft, is belangrijk in het *discipelschapsproces*. Zonder een hoge mate van wederzijds verantwoording afleggen laten de meeste mensen belangrijke gebieden van hun leven verborgen en in zonde. Een groep vrienden dat elkaar vertrouwd is vaak de enige veilige plek waar zonde kan worden opgebiecht en kan worden genezen.
 - *Zien mensen in jouw groep zichzelf als discipel-makers, zelfs al zijn ze geen leiders?*

4. MISSIE GERICHT, ANDEREN DIENEN

(Matteüs 8:1-3, 8:14-17, 10:5-8; Lukas 9:10-17, 18:35-46)

- Jezus hechtte grote waarde aan dienstbaarheid en evangelisatie voor de mensen die Hem nog niet volgden, vooral degenen die in nood waren. Jezus stelde de discipelen telkens weer bloot aan verschillende soorten mensen, op verschillende plekken en met verschillende noden. Velen van hen waren lichamelijk, relationeel, emotioneel of geestelijk in nood. Hij bracht de discipelen vaak in situaties waar ze konden leren om de "geringsten" te dienen en lief te hebben door naar Hem te kijken of samen met Hem te dienen.
- Karaktereigenschappen als liefde, compassie, dienstbaarheid, opoffering en gulheid worden deel van iemands leven. Dit gebeurt als ze deelgenoot worden van elkaars leven en regelmatig de bovengenoemde karaktereigenschappen laten zien in de omgeving van deze relaties. Geestelijke groei wordt vooral zichtbaar wanneer mensen buiten de kerk dienstbaar zijn en mensen dienen die wanhopig in nood zijn. (Het is belangrijk om deze dingen regelmatig te oefenen zodat het onderdeel van iemands leven wordt in tegenstelling tot af en toe een project doen.)
 - Kan compassie, gulheid, opoffering enz. onderwezen worden aan een gelovige? Hoe gebeurt dit?

5. ALLESOMVATTEND

(Matteüs 5:1-12, 6:1-4, 6:19-34; Lukas 5:5-11, 6:37-42)

- Het is duidelijk van zowel het onderwijs als de ervaringen die Jezus met Zijn discipelen had dat Hij erop uit was hen allesomvattend te trainen. Hij wilde hen helpen hun hele leven onder Gods wil te plaatsen en dat ze hun hele leven in aanbidding voor God zouden leven.
- Discipelschap gaat over de zorg voor het hele leven van de persoon. Elk gebied van het leven heeft het Evangelie nodig, niet alleen "geestelijke" gebiedjes als



Bijbelstudie, gebed en dergelijke. Een persoons tijd, werk, geld, relaties, lichaam enz. moet gevormd worden vanuit het perspectief van het Evangelie.

- *Wat voor zorg moet er gegeven worden om een ieder in jouw Missional Community te helpen het Evangelie toe te passen in hun hele leven en niet alleen de "geestelijke" gebieden?*

6. REGELMATIG EN LANGE TERMIJN

(Matteüs 4:18-23, 9:35-38; Lukas 8:1, 8:22)

- Jezus investeerde drie jaar in de discipelen voordat ze klaar waren om zelf uit te stappen in de bediening en zelf te leiden. Gedurende die drie jaar hadden ze ongelooflijk veel tijd samen doorgebracht.
- Discipelschap is niet snel. Het kost veel tijd, toewijding en opoffering. Iemand die anderen tot discipelen maakt moet met zijn of haar discipelen vaak tijd doorbrengen en zorg voor hen dragen voor de lange termijn.
 - *Kun je in 2-4 uur in de week iemand discipelen? Hoeveel tijd denk jij dat nodig is?*

7. UITPROBEREN

(Matteüs 4:18-23, 9:35-38; Lukas 8:1, 8:22)

- Jezus spendeerde de meeste tijd met Zijn discipelen in een setting waar geëxperimenteerd werd. Ze leefden samen, reisden samen, aten samen, ledigden de noden van de mensen samen enz. Erg weinig van die tijd samen was wat wij noemen een "formele setting".
- Mensen leren meer als ze het **doen** dan wanneer ze het alleen maar **horen**. Dit is waarom we mensen moeten helpen om te ervaren wat het is om te leven in lijn met het Evangelie (Gal. 2:14). Het is nodig om samen met de mensen het leven te delen ook buiten de kerksamenkomsten om, deel nemen aan elkaars leven, relaties en samen dienen.
 - *Hoe kan jouw missional community meer tijd samen doorbrengen en meer ervaringen opdoen in een week of een maand?*

8. TOEGESNEDEN OP DE PERSOON

(Matteüs 14:28-31, 16:15-19, 26:36-38; Lukas 9:28, 22:31-34)

- Alhoewel Jezus veel tijd spendeerde met de discipelen als groep, zien we Hem op gezette tijden en op verschillende manieren ook inspreken in de individuele levens van de discipelen.



- Naast wat er nodig is voor groepsdynamiek is het belangrijk dat discipelschap ook persoonlijk toegesneden is omdat iedere persoon verschillende noden, problemen, passies en ook geestelijke gaven heeft. Elk persoon moet als individu gezien worden net zoals ouders de ontwikkeling van elk van hun kinderen individueel bekijken. We hebben de leiding van de Heilige Geest nodig om noden te zien en om te weten hoe we die kunnen ledigen.
 - *Hoe kun jij ervoor zorgen dat je regelmatig aandacht geeft aan ieder lid van jouw groep gebaseerd op wat ze nodig hebben en hun persoonlijkheid?*

9. VOORGEDAAN

(Matteüs 8, 9, 14:13-21; Lukas 5:12-13, 13:10-17, 14:1-6)

- Soms was er een meer formele setting waarin Jezus de discipelen onderwees maar het was vooral Zijn aanhoudende voorbeeld van liefde, dienstbaarheid, opoffering, gulheid, bemoediging, aanbidding enz. dat de grootste impact maakte op de levens van de discipelen, als zij naar Zijn leven keken.
- Discipelen moeten het meeste zien van wat er van hen gevraagd wordt door te kijken naar het leven van degene die hen discipelt. Als ze geen voorbeeld zien van hoe je het leven als discipel leeft wordt het moeilijk voor hen om het zelf te doen.
 - *Hoe kan jij een Christuswaardige levensstijl voorleven voor degenen die jij tot discipelen maakt?*

10. VERWACHT VERMENIGVULDIGING

(Matteüs 4:19, 10, 28:19-20; Lukas 10:1-3, 10:17-20)

- Het was Jezus' strategie van meet af aan dat Zijn discipelen het fundament van de kerk zouden worden en het fundament van vermenigvuldiging van volgelingen van Jezus over de hele wereld.
- Discipelen leren aan anderen om gehoorzaam te zijn aan alles wat Jezus beveelt, inclusief Zijn bevel om discipelen te maken. Deel van het discipel zijn van Jezus is anderen tot discipelen maken. Dit doel van vermenigvuldiging dat degene die gediscipeld wordt ook zelf weer discipelen maakt zou van het begin af aan duidelijk moeten zijn. Alhoewel niet iedereen een begenadigd leider is heeft ieder persoon geestelijke gaven om mee te helpen anderen tot discipelen te maken in de gemeenschap waar alles draait om het Evangelie en de missie.
 - *Hoe kun jij de visie overdragen aan degenen die je tot discipelen maakt dat zij anderen weer tot discipelen maken in de komende 1-3 jaar?*

