

BEWUSTE EVANGELIE- GESPREKKEN VOEREN

DOOR TODD MORR



WWW.MISSIONALMADESIMPLE.COM

BEWUSTE EVANGELIEGESPREKKEN VOEREN

Gewoon tijd doorbrengen met niet-christenen, hoewel dat een waardevolle manier is om van hen te houden en hen tastbaar te zegenen, is niet wat het betekent om missionair te zijn en is ook niet de volheid van waarvoor we geroepen zijn om te leven als discipelen van Jezus. Een deel van onze identiteit als discipelen is om ook een getuige, een ambassadeur en een verkondiger van Jezus te zijn.

Is dit iets dat alleen voor extraverte evangelisten of goed opgeleide christenen is weggelegd? Nee, het is voor elke christen. Is dit iets dat gewoon af en toe moet gebeuren, op bijzondere tijden en bijzondere plekken? Nee, het is iets dat vaak zou moeten gebeuren, in verschillende vormen, tijdens de normale dagelijkse momenten van ons leven: op het werk, op school, in de buurt, in de sportschool, bij de sport- en buitenschoolse activiteiten van onze kinderen, enz.

Dus, hoe kunnen we dit leren en de mensen in onze kerken helpen om bewuste evangeliegesprekken te voeren tijdens maaltijden, op feestjes, tijdens hun lunchpauze, terwijl ze in het park zijn, bij een sportevenement of concert met vrienden? Laat me enkele eenvoudige principes en een eenvoudig proces voorstellen waarvan ik geloof dat God ons allemaal de mogelijkheid heeft gegeven om het effectief en vruchtbaar te doen.

Deze principes vullen elkaar aan en werken in de loop van de tijd samen om onze niet-christelijke relaties op het punt van vertrouwde vriendschap te brengen. Ze bouwen in de loop van de tijd ook op elkaar voort om dieper en dieper in iemands verhaal te gaan, dieper in Gods verhaal, en uiteindelijk om de communicatie van Jezus duidelijk te maken als het antwoord op de ultieme behoefte in ieders leven.

Vergeet niet dat deze dingen in de loop van de tijd op elkaar voortbouwen. Voor sommige mensen kan die vooruitgang langzaam zijn, terwijl het voor anderen veel sneller gaat. Wat belangrijk is, is dat we consistent investeren in het leven van mensen en bewust omgaan met de tijd die we met hen doorbrengen en hoe we gesprekken met hen voeren.

DIENEN/ZEGENEN

Naarmate we onze relatie met mensen verdiepen, of het nu nieuwe kennissen of oude burens zijn, zoeken we altijd naar regelmatige, tastbare manieren om hen te dienen en tot zegen te zijn. Dit kunnen allerlei dingen zijn, zowel groot als klein. Een collega hun favoriete koffie of favoriete tussendoortje brengen. Ontbijt of lunch kopen voor een collega of buurman. Helpen met een huisproject, zegenen met verjaardags-, jubileum- en kerstcadeaus, aanbieden om op kinderen te passen zodat een vermoeid stel op een uitje kan gaan, enz. Als we consequent op deze manieren dienen en zegenen, bouwt het vertrouwen op en biedt het regelmatig kansen om betekenisvolle gesprekken te voeren.

HUN VERHAAL

Of we nu 5 minuten hebben voor we naar ons werk gaan, 10 minuten over het hek in de buurt, een half uur tijdens de lunch, 20 minuten na onze training of 90 minuten bij de voetbalwedstrijd van onze kinderen, we hebben altijd de mogelijkheid om relaties verder



te verdiepen. Om dit te doen, moeten we genoeg van mensen houden om gemotiveerd te zijn om hun verhalen te willen horen.

En we doen dit door VEEL oprechte vragen te stellen en goed te luisteren. Als we mensen goede vragen stellen en goed luisteren, horen we hoe we ze echt van dienst kunnen zijn, horen we welke vervolgvragen we kunnen stellen om nog dieper in hun verhaal te duiken, en beginnen we redenen te horen waarom ze ver van de kerk en van God verwijderd zijn.

ONS VERHAAL

Omdat we met mensen in gesprek zijn en goede vragen stellen en goede luisteraars blijken, zullen er altijd delen van hun verhaal zijn die aansluiten bij ons verhaal. Die verbindingen zullen, ofwel komen in de vorm van overeenkomsten met ons verhaal, of tegenstellingen met ons verhaal. Zij groeiden op in een grote stad. Wij zijn opgegroeid in een grote stad of een kleine stad. Zij groeiden op in een klein gezin. Wij zijn opgegroeid in een klein gezin of een groot gezin. Zij houden van sporten. Wij houden van sporten, of houden juist niet van sporten, maar hebben wel andere hobby's.

Er zal altijd gelijkenis of tegenstelling zijn, wat betekent dat we ALTIJD de mogelijkheid hebben om over ons verhaal te praten en verbanden te leggen tussen ons verhaal en hun verhaal. Wanneer dit gebeurt, bouwt het vertrouwen op en stelt het ons in staat om door hen gekend te worden, zoals zij door ons gekend worden. Onthoud dat dit in de loop van de tijd en in veel gesprekken gebeurt. 10 minuten op het werk vandaag, 30 minuten na het werk volgende week, een uur tijdens een maaltijd voor de voetbalwedstrijd op zondag een week later, 30 minuten tijdens de lunch 2 weken later. Steeds meer vragen stellen. Steeds dieper in hun verhaal duiken. Steeds dieper delen vanuit ons verhaal.

GODS VERHAAL

Naarmate we dieper ingaan op iemands verhaal en ons verhaal dieper delen, zullen er altijd meer mogelijkheden zijn om hen op een natuurlijke manier te vragen naar spirituele dingen of om op een natuurlijke manier geestelijke verbanden te leggen met ons eigen verhaal. Het kan betekenen dat we vragen stellen over, of praten over onze betrokkenheid bij de kerk. Dingen die onze kerk of missional community doet om de stad tot zegen te zijn, de buurt tot zegen te zijn, alleenstaande moeders te helpen, voor arme gezinnen te zorgen, voor zieke burens te zorgen, enz.

Of we kunnen ze vragen of we voor ze kunnen bidden of praten over de rol die gebed speelt in ons leven, ons gezin of de praktische details van het leven. Het kan verband houden met hoe we werk, huwelijk, ouderschap, financiën, pensionering, vakantie, enz. benaderen. Als het gebeurt, zal het gebeuren in de context van relaties die diep en veilig en vertrouwend zijn, en relaties waarin liefde is uitgedrukt op genereuze, tastbare manieren.

JEZUS DE HELD

Naarmate relaties groeien en verdiepen op de hierboven beschreven manieren, zullen ze altijd op weg zijn naar geestelijke kansen, met regelmatige liefde en intentie. En als ze dat doen, zal het meer kansen bieden om duidelijk te praten over Jezus, de held van Gods verhaal. Er zal gelegenheid zijn om te praten over hoe Jezus jouw leven veranderde,



waarom je Jezus nodig had om jouw leven te veranderen, en hoe hij ook hun leven kan veranderen. Hoe hij het antwoord is op de gebroken delen van hun verhaal, hoe hij de enige manier is om een herstelde relatie met God te hebben, en hoe hij de enige is die kan voorzien in het overvloedige leven dat God voor elk persoon bedoeld heeft.

GOEDE VRAGEN

Op dit punt denk je misschien: "Wat zijn die goede, oprechte vragen die ik mensen regelmatig zou kunnen stellen om hun verhaal te leren kennen?" Kun je me wat voorbeelden geven? Hier zijn er een paar, en ik weet zeker dat je er zelf nog meer zou kunnen bedenken.

- Kun je me over je familie vertellen? Waar ben je opgegroeid? Hoe ben je opgegroeid? (stad, dorp, platteland, middenklasse, lager inkomen, enz.)
- Hoe was je relatie met je ouders toen je opgroeide? Met je broers en zussen? Met je vrienden? Met je leraren of docenten?
- Welke mensen hebben jou gevormd tijdens je leven? Waarom?
- Hoe bracht je vroeger graag je tijd door? Welke dingen vond je leuk om te doen? Waar ging je graag heen?
- Wat zijn jouw beste herinneringen aan je schoolperiode?
- Hoe was je studententijd? Wat was er leuk aan, en wat minder?
- Welke ervaringen in je leven hebben jou het meest gevormd?
- Welke baan, die je hebt gehad, was het leukst? En welke het minst leuk?
- Hoe besteed je graag je vrije tijd, je vakanties, weekenden?
- Waar zijn enkele van de beste plaatsen waar je ooit naartoe hebt gereisd? Waarom?
- Houdt je van lezen? Wat lees je graag? Wat kijk je graag, op TV of film? Welke muziek spreekt je aan?
- Wat doe je aan sport of beweging? Hoe blijf je gezond?

Meestal kun je, ongeacht hun antwoord op een vraag, altijd doorvragen en vragen "waarom" ze dat zeiden of hen vragen er meer over te vertellen. "Kun je me daar meer over vertellen?" of "Daar wil ik graag meer over horen." Die vervolgvragen zullen je vaak helpen een diepere blik in hun hart te werpen en hun verhaal beter te begrijpen.

HOE VERTELLEN WE OVER JEZUS

In de onderstaande afbeelding zie je pijlen in een cirkelvormig patroon bewegen. Dit is eenvoudigweg een weergave dat onze gesprekken en relaties met mensen een continu proces zijn. Ze gebeuren in de loop van de tijd. Ze bouwen en gaan dieper in de loop van de tijd. Onze relaties met mensen zijn ontstaan uit vele, vele gesprekken. Soms korter en soms langer. Naarmate we dieper gaan en meer vertrouwen en vriendschap opbouwen, zal dit leiden tot belangrijke spirituele gesprekken over hun leven en ons leven.

Dat is wat visueel wordt beschreven in het midden van de cirkel. Dat door consistente zegen en het nastreven van de verhalen van mensen, onze relaties zullen evolueren van het ontmoeten van mensen, naar het leren kennen van hen, naar het opbouwen van vertrouwde vriendschappen met hen, en hopelijk zullen ze discipelen en vrienden van Jezus worden.



