

Bekrachtigd door de Heilige Geest voor het leven en de missie

DOOR TODD MORR



WWW.MISSIONALMADESIMPLE.COM

BEKRACHTIGD DOOR DE HEILIGE GEEST VOOR HET LEVEN EN DE MISSIE

LEER TE LEVEN IN AFHANKELIJKHEID VAN DE HEILIGE GEEST

Wat weten we dat waar is over de Heilige Geest en Zijn relatie tot of rol in de Drie-eenheid? Waar denk je aan?

In de meeste evangelische kerken lijkt het er sterk op dat de Heilige Geest het "kleine broertje" is in de Drie-eenheid? Waardoor komt dat?

Wat gebeurt er met mensen en kerken wanneer dit gebeurt? (Mensgericht, trots, krachteloos, vruchteloos - te weinig vrucht van de Geest: Zonde, "vlees" problemen, etc.)

Waarom denk je, terwijl de Geest zo'n prominente rol speelde in Jezus' leven en bediening en daarna in de vroege kerk in Handelingen, dat zoveel Christenen en kerkleiders zo weinig aandacht hebben voor de Heilige Geest? (Bespreek de uitersten - cessationisme/charismatisch; wat is altijd het dominerende perspectief geweest? Traditioneel, conservatief, voorzichtig)

Hier een snelle studie (om te ontdekken) wat Jezus en Paulus zeggen over de rol en het werk van de Heilige Geest in hun leven en bediening.

- JOHHANNES 6:63
- JOHHANNES 14:15-20
- JOHHANNES 14:26
- JOHHANNES 15:26
- JOHHANNES 16:7-15
- JOHHANNES 20:19-23
- ROMEINEN 8:5-17 (zie ook Romeinen 5:5)
- 1 KORINTIËRS 2:10-14
- GALATEN 5:16-26

WAT LEREN WE VAN DEZE VERZEN? WAT ZIE JE?

- De Heilige Geest in ons **helpt, herinnert, overtuigt, onderwijst, leidt, geeft raad, openbaart, verkondigt (de waarheid over Jezus)**
- De Heilige Geest wordt ook de **Geest van de Waarheid** genoemd. Zijn verlangen is om ons te leiden in aanhoudende **gehoorzaamheid** naar de waarheid van de Bijbel en naar het voorbeeld van Jezus.



HOE ZOU JE DIT "REPERTOIRE" WAT WE DE GEEST VOORTDUREND ZIEN DOEN OMSCHRIJVEN?

- Van wat we gezien hebben in deze Bijbelverzen en van wat we weten van het werk van de Geest door de hele Bijbel heen is dat het **de Geest is die harten verandert en levens transformeert**.
- Het is **de Geest die mensen toerust en ze tot discipelen maakt**. De discipelen waren geroepen om te "gaan en discipelen te maken", maar niet in eigen kracht, maar pas toen ze de Geest hadden ontvangen (Matteüs 28:19-20 en Handelingen 1:4-5).
- Het werk van discipelen maken is het werk van de Geest en moet gedaan worden in onderwerping en in samenwerking met Hem. We moeten af van mensgericht discipelschap - dat wij degene zijn die groei en verandering bewerken in levens van mensen.

DENK JE DAT JEZUS IETS DEED ZONDER DE HEILIGE GEEST? LEG UIT.

- De Evangelieën vertellen ons dat Jezus "vol van de Geest" was, wandelde in de kracht van de Geest en wonderen "door de kracht van de Geest" deed. Voorbeelden?

DENK JE DAT WIJ IETS KUNNEN ZONDER DE HEILIGE GEEST?

- Johannes 15:4-5 - Wij kunnen niets doen (wat Koninkrijkwaarde heeft) zonder de Geest! Als Christenen en als leiders moeten we leren te leven en te leiden en discipelen te maken volledig afhankelijk van de Geest, zo niet, dan leven en leiden we vanuit het vlees en op eigen kracht.

HOE GING DE KERK IN HANDELINGEN OM MET DE HEILIGE GEEST? ZIJN ER VOORBEELDEN? WELKE CONCLUSIES KUNNEN WE HIERUIT TREKKEN?

- Telkens weer in het Bijbelboek Handelingen zijn er voorbeelden van de apostelen en de mensen in de kerk die leven in partnerschap met de Heilige Geest. (Meer dan 50 keer wordt de Geest genoemd - Handelingen 15:28 - ze refereren naar de Geest alsof Hij deel uitmaakt van het oudstenteam!)

PAULUS VERTELT ONS IN ZIJN BRIEVEN:

- Wandel met de Geest
- Leef met de Geest
- Loop in pas met de Geest
- Wees vol van de Geest
- Leef in lijn met de Geest
- Laat je gedachten beheersen door de Heilige Geest



In het licht van alles wat we gelezen hebben tot nu toe, welke gedachten, vragen, of toepassingen moet je nu aan denken? Wat betekent dit voor jou, of voor je Missional Community of de mensen die je discipelt?

- De **belangrijkste roeping** in het leven van iedere volgeling van Jezus - elk persoon in elke kerk - is te helpen om discipelen te maken. De Heilige Geest is de **belangrijkste discipel maker** en die mensen toerust. Dus voor het leven en de missie - om discipelen te maken - moeten we in totale afhankelijkheid van de Heilige Geest leven.

HOE ZOU ONS LEVEN EN DE LEVENS VAN DE MENSEN IN ONZE MISSIONAL COMMUNITY ERUIT ZIEN ALS WE IN HET RITME VAN AFHANKELIJKHEID VAN DE GEEST LEEFDEN?

- Vol van de vrucht van de Geest - Liefde, Vreugde, Vrede, Geduld, Vriendelijkheid,...(Galaten 5)
- Duidelijkheid in plaats van verwarring, angst, twijfel etc.
- Duidelijke richting over onze toekomst en hoe we onze levens vormgeven ten aanzien van:
 - waar we wonen en werken
 - hoe we ons geld besteden
 - hoe en met wie we tijd doorbrengen
- Levens die draaien om de missie van Jezus en de missie van de Heilige Geest - **OM DISCIPELEN TE MAKEN**
- Kracht en effectiviteit in het demonstreren en verkondigen van het evangelie
- Onze levens en de levens om ons heen verandert en we worden meer als Jezus.

WAT BETEKENT DIT PRAKTISCH IN ONS LEVEN, ONS LEIDERSCHAP, ONS DISCIPELEN MAKEN?

- **Gedurende de hele dag, in het moment, moeten we de Geest vragen voor hulp, ideeën, wijsheid, onderscheidingsvermogen, woorden om te spreken etc. - kortom hoe we moeten denken, handelen en spreken de HELE dag.** Dat is de rol die de Heilige Geest hoort te spelen en ook wil spelen in ons leven.
- We zouden de Geest moeten **vragen** voor hulp in de details van ons leven zoals:
 - Mensen waar we hart voor hebben en die we discipelen
 - Leiders die we ontwikkelen
 - Moeilijke gesprekken die we voeren dat onze woorden vol zijn van waarheid en genade
 - Mensen die we raad geven
 - Niet-Christenen waar we mee optrekken
 - Gesprekken over het evangelie die we hebben
 - Beslissingen die we maken
 - Zaken waarmee we worstelen
 - Hoe we onze tijd en ons geld spenderen



IN HET RITME DOOR DE DAG HEEN MOETEN WE:

- **Vragen** aan de Geest voor hulp
- **Luisteren** naar de richting die de Geest geeft
- **Gehoorzamen** naar wat de Geest ons zegt te doen

LUISTEREN NAAR DE GEEST KAN DOOR:

- Stilte
- Mensen/gemeenschap
- De Bijbel
- Omstandigheden

Gehoorzamen naar de Geest heeft vaak tot gevolg dat we moeten sterven aan onszelf. Hij zal ons vragen om te sterven...vaak! Hij zal ons vragen naar moeilijke plekken te gaan, zaken die een groot offer vragen. Hij zal ons vragen om moeilijke mensen lief te hebben en mensen die heel anders zijn dan ons!

Dezelfde Geest die Jezus deed opstaan uit de dood leeft in ons! Laat de "helper", die Jezus gaf als cadeau voor dit doeleinde, ons helpen om te leven in elk gebied van ons leven met Zijn kracht en voor zijn doeleinden.

Heilige Geest help ons te leren om meer en meer te leven in een ritme van afhankelijkheid met U!

VRAAG. LUISTER. GEHOORZAAM.

